

Liefdesmatinee met Cantabile

1. Ik word nu tweeënzeventig want ik verjaar vandaag!
En Jaak e jorken aver; 't ligt toch niet op zijn maag.
Maar soms krijgt hij den daver als 't koor vals zingt of lager.
Amai Cantabile! Volg beter dan zijn leidende hand
zoniet is Jaak ambetant. JA, JA, JA, JA, JA, JA, JAA!
2. Ach, vrienden, 't is geen zonde, minnaars van 't liefdeslied!
Ik mag ook hier verkonden hoe 't kerkconcert verliep.
En général eerst en vooral ne zondag die beklijven zal.
De lied'ren gewaardeerd en 't minnend rood met rozen vereerd
gaf ook Voncken in de zaal. JA . JA...
3. O Occhi, manza mia, ya Linda amiga.
It was a lover and his lass; 't kwezelken in haar sas.
'n Repertwaar vurig en klaar: Brahms, Haydn, Schubert en "Mozaar"!
Chris Lenaerts, Stobbelaers, zij deelden de voordracht;
Lien, jonge kracht, begeleidde kundig zacht. JA. JA...
4. Solisten echt artiesten, die gaven 't koor een les!
Hoe da vraven hoeëg zweven mè borststem zonder stress.
Mau Laura e geval apaut, die smeirt eel stem op taid mè smout!
Viva Cantabile! Dus meisjes smeirt ale keet op taid mè smout,
Da mokt veel minder lawaait! JA. JA...
5. De bassen barsten van talent. Crabbe polyvalent,
bedrijft de liefde zingend, zei Laura zeer content!
Den Herman met zijn apparaat da wast en strijkt 's aves laat!
Viva Cantabile! In Baardegem telen z'in iederen hof
een laag bassen met witlof. JA. JA...
6. Wees zeker, koorgezellen, de Matinee geslaagd!
Zijn liefde kan niet kwellen, heeft kuisheid nooit belaagd
Een lied vol ernst of soms ludiek, de harten blij door de muziek.
Viva Cantabile! Vier nu 't verjaren met ons mee.
Jaak en ik klinken santé. JA. JA. JA. JA. JU. JU. JU.
7. Koorvrienden, vlot bij monde zing maar een avondlied.
Bid laat aan uw bedsponde: "t Was koorvreugd' die ons riep,
belijdend vroom de Vastentijd maar smeltend voor gezelligheid."
't Koor viert weerom, terla...
Twee zangers versieren thois straks hun vra
mè forte ALLELUIA!" JU. JU. JU. JU. JU. JU. JUUUU-OOW!

MUZIEK: "KOMT VRIENDEN IN DE RONDE"