

Goedenavond beste Cantabilers en aanverwanten,

Op een avond als deze moet iets gezegd worden, dus zal ik het voor de laatste keer nog eens doen.

Laat ons eerst beginnen met een aantal mensen te bedanken.

- In de eerste plaats natuurlijk onze **chef**. Dank zij zijn ongebreideld - goede zorgen en malgré zijn sanitaire beslommeringen zijn we er dit jaar toch weeral in geslaagd om, muzikaal gezien dan, een stapje dichterbij onze aartsrivalen van het Mannenkoor De Bie te kruipen (geschenk afgeven)
- Ook zijn vrouw **Enny** verdient bedankt te worden. Ik weet het nu, zij komt vaak haar nood klagen bij mij, hoeveel noten hij op zijn zang heeft en hoe moeilijk leven het voor haar is met een kunstenaar aan haar zijde, zeker als die nog maar eens probeert om zijn collega Schubert te overtreffen (bloemen).
(De volgenden die nu geloofd worden moeten het wel stellen zonder geschenk).
- Wij mogen natuurlijk ook niet vergeten onze conterchef Jef te bedanken, zeker nu hij ook de basrangen is komen versterken in opvolging van onze betreunde vriend Dirk. Als Jef ook maar niet begint te memmen over solo-zingen.
- Groot is weeral onze verbazing over de kwali- en kwantiteit van **Gerarda's** cullinaire exploten en dus is ook háár ploeg bedankt.
- Geen maaltijd zonder drank en daar hebben **Frans en Myriam** voor gezorgd. Dat doen ze trouwens elke week en ge kunt wel zeggen : zij zijn op pensioen, ge moet het toch maar doen.
- Dat zij nog altijd niet gevraagd is om schepen van financiën, laat staan minister van begroting te worden blijft mij nog altijd een raadsel, want weer is onze schatbewaarster **Hélène** er in geslaagd haar boekhouding in evenwicht te houden en ons – de zangeressen en zangers - zelfs gratis te laten eten. Met dezelfde ingreep voor de partners zouden haar cijfers in het rood gekomen zijn en daar had ze dus absoluut geen oren naar.
- Bedankt zijn nu ook al de opdiensters **Kaatje** en **Annick**. Elk jaar zien wij hiervoor andere gezichten, maar wij houden van wat afwisseling nietwaar, de leverancier van dit vrouwelijk schoon, Rik jr, trouwens ook. Hopelijk zien we hen volgend jaar terug.
- Onze dank gaat natuurlijk ook uit naar de leden die gezorgd hebben voor een mooie tafel, het oog wil ook wat, is het niet ? Naar het jachtensemble van Roza, Alois en Frans dat ons al in de gepaste stemming heeft proberen te brengen.

Hoe ziet onze feestavond er verder uit ?

- Eerst eten en drinken we natuurlijk alles op wat Robert, Gerarda en co nog in petto hebben.
- Dan is er de uitereiking van de Oscar van het beste lid 1997-98.
- Dan is er de bestuursverkiezing die, dat kan ik nu al verklappen zonder echt te roddelen, weeral gemanipuleerd en dus een doorgestoken kaart is.
- Er is ook een grote tombola, er moet weer geld in 't bakje komen nietwaar, 100 BF per lot met schitterende prijzen o.a. geschonken door electro-Herman (de hoofdprijs), door dichter-Herman, door André, door Gwen (maar ze moet niet proberen hier politiek munt uit te slaan want 't zal wel Jan zijn die het gegeven heeft), door Jaak , door Stella, door Elite, door Peter's en door de kas.
- En dan is er de bonte avond met optredens uit binnen- en buitenland