

# **Kerstmatinee**

met

## **Cantabile**

**Zondag 23 december 2007 om 10.30 u  
in de kerk van Baardgem**

Na het concert biedt Cantabile een receptie aan in de Parochiezaal

## Programma

Siehe, ich bin des Herren Magd	Heinrich Schütz	1585 - 1672
O Jesulein zart	Samuel Scheidt	1587 - 1654
Uns ist ein Kindlein	Johann Sebastian Bach	1685 - 1750
Maria die zoude naer Betlehem gaen	Oud Vlaams kerstlied	
Laudate Dominum	Wolfgang Amadeus Mozart <i>Soliste : Laura Van Doorselaere</i>	1756 - 1791
Hark ! The herald angels sing	Felix Mendelssohn	1809 - 1847
Adeste Fidelis	Anoniem <i>Solisten : Li'esbet De Koster, Lieve Van Malderen en Christel Van den Broeck</i>	
Es ist ein Ros entsprungen	Michael Praetorius	1571 - 1621

Nu zijt willecome	Oud Nederlands kerstlied	
Transeamus usque Bethlehem	Jozef Schnabel	1767 – 1831
Once, in Royal David's city	Henry John Gauntlet	1805 – 1876
Dame albricias, hijos d'Eva	Oud Spaans kerstlied uit 17e eeuw <i>Soliste : Laura Van Doorselaere</i>	
Heilige Nacht	Johan Friedrich Reichardt	1752 – 1814
Pueri concinite	Johann von Herbeck <i>Soliste : Laura Van Doorselaere</i>	1831 – 1877
Cantique de Noël	Adolphe Adam	1803 – 1856

**Orgelbegeleiding : Lien Vermeiren**

**Het kerstverhaal wordt voorgelezen door Hilde Stobbelaers**

## **Het Cantabilekoor dankt :**

- André Dierickx voor de prachtige bloemen
- De pastoor en kerkfabriek voor het gebruik van deze kerk

## **Door de liefde laat u wakken.**

1.

Door de liefde laat u wakken, spoedt U herders op de baan,  
Om naar Bethlehem te trekken en om naar de stal te gaan .

Refrein

Vrede!Vrede!

Vreed' op aard aan alle mensen die van goede wille zijn.

2.

Wie komt hier onz' ruste storen, in het midden van de nacht,  
Door zo blij muziek en koren samen spelend onverwacht.

3.

Vreest niet herders 't zijn goemaren van een onverwachte vreugd,  
Die'k u lieden kom verklaren: weest nu herders al verheugd!