

Beste Cantabilers

Als de leden van een vereniging samen komen bij een nieuwjaarsreceptie, wordt er verwacht dat de voorzitter/zitster het woord neemt. Het probleem is dat we zo iemand niet hebben. Dus moet een welwillende vrijwilliger die klus maar klaren.

Terugblikken en vooruitkijken, dat zijn de twee basisthema's van een nieuwjaarstoespraak. Ook wij kunnen daar niet aan ontsnappen.

Terugblikken steunt op feiten, op dingen die gebeurd zijn. Daar hoort dan dankbaarheid bij om onze geslaagde kleine en grote feestjes : de nieuwjaarsreceptie, de barbecue, de jukebox-party, de verjaardagspartys, de gezellige maandagavonden waar veel lief en leed gedeeld wordt. Maar daar hoort ook diepe treurnis bij om het onherstelbaar groot verlies van onze eerste bas Alois.

Vooruitblikken confronteert ons met één onzekere verwachting : is ons koor nog lang leefbaar met zo weinig mannenstemmen ? Maar vooruitblikken houdt ook een aantal quasi zekerheden in : ja er is nog ruimte voor een nieuwjaarsreceptie met kaas-en vleeschotel, we gaan nog eens op weekend, er komt nog een barbecue en , voor een koor niet onbelangrijk, we gaan nog eens voor een matineeconcertje in november in de kerk van Baardegem.

Ik wens jullie allemaal een gezegend, welluidend, deugddoend, goedklinkend, zalig, hoestvrij, verheffend, keelpijnloos jaar met veel liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Maar vooral veel kansen om gelukkig te zijn en gelukkig te maken.